

**Commissie Kerkelijke Activiteiten
Programma 2017-2018**

Protestantse gemeenten
Koudekerke
Biggekerke/Meliskerke
en Zoutelande



**Thema
'kerkproeverij'**

Agenda

2017

September

- 17 Startzondag
- 21 Liedboek oefenavond
- 25 Basiscursus christelijk geloof

Oktober

- 02 Basiscursus christelijk geloof
- 08 Themaviering
- 09 Basiscursus christelijk geloof
- 13-15 Kloosterweekend (Koudekerke)
- 16 Basiscursus christelijk geloof
- 19 Liedboek oefenavond
- 29 Film

November

- 01 Dankdag maaltijd
- 05 Kliederkerk
- 19 Familie zondag
- 23 Liedboek oefenavond

December

- 14 Liedboek oefenavond
- 16 Kerstvolkszang

2018

Januari

- 21 Huis vol muziek
 - 25 Liedboek oefenavond
- Februari

- 04 Film
- 13 Liedboek oefenavond
- 15 Sobere maaltijd en vesper
- 18 Huis vol muziek
- 22 Sobere maaltijd en vesper

Maart

- 01 Sobere maaltijd en vesper
- 08 Sobere maaltijd en vesper
- 13 Liedboek oefenavond
- 15 Sobere maaltijd en vesper
- 18 Huis vol muziek
- 21 Preekvoorbereiding Genesis 1
- 22 Sobere maaltijd en vesper

April

- 04 Preekvoorbereiding Genesis 6
- 17 Bibliodrama Genesis 4
- 22 Themaviering
- 26 Liedboek oefenavond
- 27-29 Kloosterweekend (Biggekerke/Meliskerke)

Mei

- 10 Dauwtrappen

In de commissie zitten:

Marja Tevel, Adrie Minderhoud en Jan Maas uit Koudekerke,
Ineke Kusse uit Zoutelande,
Rinus Kamerling uit Meliskerke,
Jos van Keulen en Luciënne Verhage uit Biggekerke.

De plaatselijke predikanten uit de betrokken dorpen zijn
adviserend lid van de commissie.

Algemeen contact en opgave deelname (tenzij anders vermeld):

cka@pknbm.nl

Luciënne Verhage

0118-55 32 08

(bij afwezigheid: Jos van Keulen 0118-55 29 57)

**Houd ook steeds berichtgeving via kerkblad, zondagsbrief en
beamer in de gaten want op die manier zullen we eventuele
wijzigingen communiceren.**

Startzondag

Zondag 17 september

Vanaf 11.00 uur

Boshut of Odulphuskerk

Aansluitend op de dienst in de eigen dorpen is er een gemeenschappelijke activiteit bij de Boshut of, indien de weersomstandigheden dit niet toelaten, in de Odulphuskerk. Iedereen uit Koudekerke, Biggekerke, Meliskerke en Zoutelande, jong en oud, is van harte welkom.

Het thema van de startzondag is 'Kerkproeverij'. De activiteiten zullen in dit teken staan en voor iedereen valt er iets te beleven of te doen. Natuurlijk zal er aan de inwendige mens worden gedacht, koffie, thee, limonade en wat lekkers en als afsluiting een lunch.

Noteert u vast het startschot van het nieuwe seizoen?

Liedboek oefenavonden

Goed nieuws voor de mensen die het leuk vinden om nieuwe liederen uit het liedboek te proeven. Want ook dit jaar gaan we weer één keer per maand oefenen, meestal op donderdag maar soms ook op een dinsdag. We zingen dan van 19.30 uur tot 20.15 uur en drinken daarna een kopje koffie of thee met elkaar.

Datum en plaats

2017

Donderdag	21 september	Dorpskerk
Donderdag	19 oktober	Catharinakerk
Donderdag	23 november	Michaëlskerk
Donderdag	14 december	Odulphuskerk

2018

Donderdag	25 januari	Dorpskerk
Dinsdag	13 februari	Catharinakerk
Dinsdag	13 maart	Michaëlskerk
Donderdag	26 april	Odulphuskerk

Basiscursus christelijk geloof

Een cursus voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof of de kennis van hun christelijke wortels willen opfrissen. In deze cursus komen de *basics* van het christelijk geloof aan de orde. Verschillende aspecten van het geloof worden uitgelegd en daarna in kleine groep besproken met alle ruimte voor vragen en eigen mening. De cursus bestaat uit vier avonden die (voor wie wil) telkens beginnen met een gezamenlijke maaltijd.

Maandag 25 september onderwerp: God
de Wegwijzer ds. Nicolette Vlaming

Maandag 2 oktober onderwerp: Jezus
de Klimop ds. Anne-Gera Los

Maandag 9 oktober onderwerp: Kerk
Klokuus ds. Kees den Hertog

Maandag 16 oktober onderwerp: Geloven, een manier van leven
Odulphuskerk ds. Gerrit Ruitenburg

Tijd: maaltijd 18.00 uur,
Inhoudelijk gedeelte 19.30 uur

Aanmelden twee dagen voor de cursusdatum

Zie pagina 3.

Kosten maaltijd € 3.50

Themaviering

Zondag 8 oktober

10:00 uur

Voorganger: ds. Gerrit Ruitenburg

Catharinakerk

Het weekend 6 - 8 oktober is: 'Kustmarathon-weekend'. Al vele jaren komen op de zondag van dit weekend 'mede-gelovigen' uit andere delen van ons land naar de Catharinakerk die daags ervoor hebben meegedaan aan de kustmarathon. Ook de weg van het geloof wordt wel voorgesteld als een 'loop'. Het lijkt de moeite waard om met een groep gemotiveerde jongeren en hun ouders de themaviering op zondag 8 oktober in het teken te zetten van het lopen van 'de goede loop'. Zie voor nadere informatie de kerkbladen, zondagsbrieven en beamer mededelingen.

Zondag 22 april

10.00 uur

Voorganger: ds. Nicolette Vlaming

Odulphuskerk

Een dienst die anders is dan de gewone zondagochtend dienst. Zowel bij de voorbereidingen als de uitvoering zijn gemeenteleden betrokken. Als u belangstelling heeft om mee te werken aan een experimentele viering **kunt u zich aanmelden**. Zie pagina 3.

Kloosterweekend

13 oktober t/m 15 oktober
Westmalle

Ook dit jaar organiseert Koudekerke weer een kloosterweekend, deze keer in de Abdij van Westmalle.

Het accent ligt hierbij op het zoeken van de stilte en het deelnemen aan de gebedstijden door de dag heen. Maar daarnaast is er ook ruimte om samen een thema te bespreken, waarbij één van de broeders wordt uitgenodigd om deel te nemen. En dan proeven we ook samen een trappistenbiertje!

Vrijdagmiddag worden we verwacht om ca. 16.00 uur, en we vertrekken zondagmiddag om ca. 14.00 uur. De kosten voor dit weekend zijn ca. €100,00 per persoon, maar daarvoor heeft u een eigen slaapkamer en vol pension.

We willen de kloosterweekends uitdrukkelijk openstellen voor deelname uit alle vier dorpen, dus als u mee wilt, geef u dan op bij:

Adrie Minderhoud

email: a3ada@zeelandnet.nl

of telefoon: 0118 55 22 06

Filmavonden

Zondag 29 oktober
Zondag 4 februari
beide keren in de Klimop
19.00 uur

Dit seizoen willen we 2 filmavonden organiseren in de Klimop en wel op zondag 29 oktober en op zondag 4 februari. We willen vroeg beginnen, om 19.00 uur, zodat er daarna nog tijd is om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Meer over de films leest u tegen die tijd in de kerkbladen, de zondagsbrieven en via de beamer.

Dankdag maaltijd en dienst

Woensdag 1 november
Catharinakerk
Maaltijd: 18.00 uur
Dankstonddienst: 19.30 uur

Wanneer in het oude (maar evenzeer in het huidige!) Israël iets te vieren viel (valt) dan deed (doe) je dat tenminste met het aanrichten van een maaltijd voor familie, burens, vrienden en wie je ook maar wil(de) laten delen in jouw vreugde. 'Dankdag' bepaalt ons bij de overweging dat het goede dat ons in dit bestaan overkomt wellicht veeleer het resultaat is van wat ons toevalt dan van wat we 'er voor hebben gedaan'. Hoe dan ook: er is alle reden om te danken voor het leven en voor wat zich in dit bestaan als 'zegen' laat ervaren. En dat mag worden gevierd! Ook en misschien wel juist met een maaltijd! Viert u mee?

We begroeten u graag op woensdag 1 november a.s. in de Catharinakerk. Inloop vanaf 17.30 uur.

Voor de maaltijd aanmelden voor maandag 30 oktober.

Zie pagina 3.

We vragen u een vrijwillige bijdrage voor de onkosten.

Kliederkerk

Zondag 5 november
de Klimop
15.00 - 17.00 uur

Kliederkerk is samen ontdekken, samen vieren. Een soort familieviering XXL, voor alle leeftijden met een bijzondere aandacht voor kinderen. Wat we gaan doen? We luisteren eerst naar een Bijbelverhaal, daarna gaan we dat creatief verwerken ('kliederen': met verf, klei, spel, muziek, van alles is mogelijk). Na een korte viering eindigen we met een hightea, met lekkere hapjes en drankjes. Bijzonder van de kliederkerk is dat we niet in leeftijdsgroepen uiteengaan, zoals in de kerk met een kindernevendienst en een oppas: we doen in deze kerk alles met elkaar. Zo willen we elkaar helpen in het ontdekken wat geloven in God en het navolgen van Jezus Christus kan betekenen in het dagelijkse leven.

Mocht je mee willen werken met de voorbereiding en/of met de uitvoering: neem dan even contact op met ds. Anne-Gera Los, annegeralos@gmail.com



Familiezondag

Zondag 19 november

10.00 uur

Odulphuskerk

De ouderen onder ons zullen het zich nog herinneren: de tijd dat er geen kindernevendienst was en je als gezin van jong tot oud ‘gewoon’ op zondag naar de kerk(dienst) ging. Dat de inhoud van de dienst aan jou als kind zo goed als helemaal voorbijging was geen onderwerp van discussie. In onze dagen is er opnieuw de uitdaging te zoeken naar mogelijkheden voor een dienst waarin zowel recht gedaan wordt aan de kleinsten en jongsten als aan de grootsten en oudsten. We hebben het ‘familieviering’ genoemd: een gezamenlijke viering, voorbereid door een groepje gemeenteleden uit Biggekerke/Meliskerke en Zoutelande, in samenspraak met ds. Nel van Doorn die in deze viering zal voorgaan.

Kerstvolkszang

Zaterdag 16 december
19.00 uur
Couburg in Koudekerke

Net als voorgaande jaren is ook dit jaar weer een kerstvolkszangavond. Dit jaar een jubileumjaar en iedereen is welkom op deze avond. Zet de datum vast in uw agenda.

Alleen de invulling is wel een beetje anders.

We zouden het graag eens willen proberen met een projectkoor. Dus gewoon met mensen als u/jij die van zingen houden. In overleg zullen een aantal oefenavonden vastgesteld worden, die waarschijnlijk vrijdag- of zondagavond zullen zijn.

Interesse? Opgeven voor 20 september bij:

Adrie Minderhoud, e-mail a3ada@zeelandnet.nl of 0118-552206 of gebruik de contactgegevens op pagina 3.

Huis vol Muziek

Zondag 21 januari	Catharinakerk	ds. Anne-Gera Los
Zondag 18 februari	Dorpskerk	ds. Nicolette Vlaming
Zondag 18 maart	Michaëlskerk	ds. Gerrit Ruitenburg

In het seizoen 2017-2018 worden drie middagdiensten georganiseerd waarbij gemeenteleden zelf muziek maken. Deze rouleren over de drie gemeenten met elke keer lokale muzikale inbreng. Als thema is dit jaar gekozen voor het jaarthema van de landelijke kerk 'Kerkproeverij'.

De diensten beginnen om 16.30 uur, inloop met koffie vanaf 16.00 uur.

Eenvoudige maaltijden voorafgaand aan Vespers

Op de donderdag:

15 februari	1 maart	15 maart
22 februari	8 maart	22 maart

17.45 uur maaltijd in het Klokuus

19.00 uur Vesper in de Dorpskerk

De veertigdagentijd zien we als een tijd van voorbereiding op Pasen. Het feest van de opstanding, en nieuw begin. Een groot feest vraagt om een goede voorbereiding. Dit kan op verschillende manieren. We willen dat dit jaar doen door op de donderdagen samen een **eenvoudige broodmaaltijd** te gebruiken.

Met de maaltijd wordt in deze tijd stil gestaan bij een eenvoudiger manier van leven en onze dagelijkse omgang met soberheid en solidariteit.

De maaltijd bestaat uit: brood, kaas en (zelfgemaakte) jam, (karne) melk, koffie, thee en tot slot wat fruit. U hoeft zich niet verplicht te voelen om aan alle maaltijden deel te nemen.

Vanaf 17.30 uur bent u welkom in het Klokuus en om 17.45 uur beginnen we met de maaltijd.

Deze is rond 18.45 uur afgelopen. Vroeg genoeg om nog naar vergaderingen of andere verplichtingen te gaan.

Aansluitend aan de maaltijd kunt u de **vesper** bezoeken in de Dorpskerk. Een eenvoudige liturgie met zang en tekst gericht op bezinning.

Kosten voor de maaltijd zijn € 3,50. Wat er overblijft na aftrek van de kosten gaat naar een gezamenlijk te bepalen goed doel.

Als u aan de maaltijd wil deelnemen, meld dit dan uiterlijk 1 dag van tevoren. Zie pagina 3.

Preekvoorbereiding

Genesis 1

Woensdag 21 maart
20.00 uur
de Klimop
ds. Gerrit Ruitenburg

Dat er in de Paasnacht en op de Paasmorgen in onze kerken teksten worden gelezen uit het evangelie over de verrijzenis van Jezus uit de dood: we weten niet beter. Maar wat heeft de tekst van Genesis 1 nu toch met Pasen te maken? Wat heeft de Christelijke Kerk al vroeg na haar ontstaan er toe gebracht met Pasen de eerste woorden uit de Schrift te lezen? En waarom doen wij dat vandaag (nog)? Hoe lees je Genesis 1? Uiterst boeiende en uitdagende vragen om met elkaar te delen en tot een invulling van een kerkdienst te komen!

Preekvoorbereiding

Genesis 4

Woensdag 4 april
20.00 uur
de Wegwijzer
ds. Kees den Hertog

In het komende seizoen gaan we in de tijd van Pasen tot Pinksteren de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis lezen. Het zijn tegelijk de eerste hoofdstukken van de Bijbel, waarin meteen al de oerverhoudingen van het leven ter sprake komen: Onze verhouding tot de wereld waarin wij leven (de verhalen van schepping en zondeval) en de meest wezenlijke menselijke verhoudingen: man en vrouw, ouders en kinderen, broers en zusters.

Over de uitdaging om als broers (en zusters) goed met elkaar om te gaan, spreekt Genesis 4: de eerste moord, die tegelijk een broedermoord is. Net als de zondvloed, de Verloren zoon en de Barmhartige Samaritaan behoort dit verhaal tot het brede culturele erfgoed. Ook mensen die maar weinig van de Bijbel weten, kennen vaak dit verhaal, en uiteraard hebben kunstenaars er zich door laten inspireren.

Tegelijkertijd is het heel lastig dat er in het Bijbelse verhaal twee stukjes zitten, waar al vele generaties van schriftuitleggers zich de tanden op stukgebeten hebben. Ook in die zin – niet alleen wat betreft de verschrikkelijke inhoud – is het verhaal van Kaïn en Abel een moeilijk verhaal. Maar tegelijk raakt het ons zō sterk dat het de moeite waard is er met elkaar wat dieper over door te praten en tot een invulling van een kerkdienst te komen.

Bibliodrama

Dinsdag 17 april
20.00 uur
de Klimop
ds. Anne-Gera Los

Bibliodrama bestaat uit twee woorden: 'biblio' en 'drama'. Biblio verwijst naar boeken, meer bepaald naar de Bijbel, en drama is handeling, gebeuren. Het is een methode om je een Bijbelverhaal eigen te maken middels spel en dialoog. Niet zozeer praten over, maar van binnenuit het verhaal beleven. We sluiten aan bij het leesrooster dat we deze tijd in de kerk lezen en verdiepen ons in een verhaal uit het begin van de Bijbel, de zondvloed. Omdat een minimum van 7 á 8 deelnemers wenselijk is voor een avond bibliodrama wordt u vriendelijk verzocht zich op te geven.

Aanmelden voor 2 april, zie pagina 3.

Kloosterweekend

27 t/m 29 april

Verlangt u naar een paar dagen rust en bezinning in de sfeer van een klooster? Misschien is een verblijf in Bezinningshuis de Wijngaard in Brugge dan iets voor u. Je even onttrekken aan de drukte van alle dag! Wel is belangrijk dat u het ritme van de dag meemaakt en de kloosterlijke gebruiken respecteert.

De abdij ligt midden in hartje Brugge maar daar merk je helemaal niets van zodra je binnen de kloosterpoort bent.

Het is van vrijdagmiddag tot en met zondagmiddag. De juiste vertrektijden hoort u van ons na opgave.

De prijs voor dit weekend komt op € 90,00 per persoon vol pension. Ook hebben we een zaal gehuurd omdat wij graag als groep onze eigen ruimte willen hebben om samen te kunnen praten en ontspannen. Deze kosten komen op € 100,00 voor het hele weekend en die verdelen we over alle deelnemers.

We willen de kloosterweekends uitdrukkelijk openstellen voor deelname uit alle vier dorpen dus, als u mee wilt, geef u dan op. Zie pagina 3.

Dauwtrappen

Donderdag 10 mei
Ca. 7.00 uur

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag.

Zoals gebruikelijk gaan we op Hemelvaartsdag 2018 weer dauwtrappen.

Vanuit de 4 dorpen komen we bij elkaar voor een fietstocht van ca. 20 km in de vroege morgen.

Onder het fietsen kun je kennismaken met mensen uit de andere dorpen die je anders niet zo snel zou ontmoeten.

Onderweg is er een pauze om iets te eten en of te snoepen.

Na afloop van deze fietstocht is er koffie, daarna gaan we naar de Hemelvaartsdienst.

Een goede start van een mooie dag.

Nadere gegevens over hoe, wat en waar leest u tegen die tijd in de kerkbladen, de zondagsbrieven en via de beamer.